

# Zingen met Bach

**Onlangs op een doordeweekse middag van een hele doodgewone dag, riep ineens een dame vol verbazing: “Niet te geloven, kijk eens, daar gaat Bach!”**

**Diri diri don don, din don deine, diri diri don don, din don don. (2x)**

**Ja, Johann Sebastian de Grote liep daar zachtjes zingend in het rond.**

**En je snapt wel dat-ie bij dat wijsje vrijwel direct een tweede wijsje vond:**

**“Jij”, sprak Bach, zich wendend tot een bietel, “jij zingt straks de derde stem en goed. Iemand met zo’n mond en zoveel haren moet een artiest zijn, weet dus wat je doet!”**

**Toen sprak Bach: “Nog een keer, beste mensen, nu voor ’t laatst en dubbel opgelet. Zuiver zingen, denken aan de uitspraak, ik speel de vierde stem op de trompet.”**